

סוכות

Soekot - inzamelingsfeest, is een oogstfeest en wordt zeven dagen gevierd. Aan deze zeven dagen is ook nog de achtste dag toegevoegd, Simchat Torah, de vreugde der Torah (onderwijzing) om het einde van de Torah cyclus te vieren.

Met Soekot wordt de veertigjarige woestijnreis herdacht, tijdens deze reis verbleef Israël in tenten of hutten onder de beschermende wolk (shechina) van God. Soekot is een vreugdevol feest, in Leviticus wordt opgedragen dit feest elk jaar met blijdschap te vieren.

In Israël bouwen de gezinnen een soeka oftewel een loofhut, met een dak van loof waar men tussen de takken door de sterrenhemel moet kunnen zien. Men leeft een week in deze hutjes en nodigt vaak vrienden en burens uit om samen te feesten. Het zien van de sterren door het dak van de Soeka herinnert aan de ontzagwekkende grootheid van onze Schepper.

“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?” Ps. 8:4-5

De avonddienst tijdens Soekot begint als in de schemer de eerste drie sterren zichtbaar zijn. Deze drie sterren zien we ook bij ons, het zijn de sterren Arctures, Vega en Altair.

1) Arctures - waker van de grote kudde

hoort bij het sterrenbeeld Bootes. Het sterrenbeeld wordt afgebeeld als een man met een sikkel in zijn hand. Het Griekse woord voor herder is boter/bootes. Deze namen komen van het Hebreeuwse woord “Bo” wat komen betekent.

De heldere ster Arctures betekent: waker van Arctos (Ursa Major-grote beer), deze herder staat naast de grote kudde. Deze kudde is bij ons bekend als de Grote Beer, maar dit is door taalverwarring ontstaan. Dobbe = beer, wat verward is met Dubbe = kudde. Dus Grote Beer en Kleine Beer zijn de grote en kleine kuddes. De man met de sikkel is volgens de Bijbel de Messias Opb. 14:14. De ster “Nekkar” in dit ster-

renbeeld bevestigt dit want het betekent “doorstokene”. Bootes is de komende herder, die de kudde bewaakt en die straks als koning zal heersen, en de twee kuddes, Israël en de volkeren één zal maken.

Jesjoea zegt: *“Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder”.* Joh. 10:14

2) Vega - Hij die verhoogd zal worden

behoort tot het sterrenbeeld de Lier (harp). In de oude Egyptische sterrenkaarten van Dendera staat dit sterrenbeeld afgebeeld als een triomfantelijke arend. Vega betekent: “Hij die verhoogd zal worden”. Andere sterren in dit sterrenbeeld zijn: Fent-kar (onderworpen slang) en Soelaphat (opstijgen). Straks zal de lofzang opstijgen als de slang is verslagen en zal alleen God verhoogd worden. Alle volken zullen immers Soekot vieren en naar Jeruzalem gaan om de enige en waarachtige God des hemels te aanbidden.

3) Altair - wond

behoort bij het sterrenbeeld Arend, Altair betekent “wond”. Andere sterren in dit sterrenbeeld zijn: Alshain (de heldere), Tarared (verscheurd), Alcair (doorboring) en Al Okal (gewond aan de hiel). Het sterrenbeeld stelt een stervende arend voor, die neerstort. Het is een beeld van de stervende Zoon van God.

“Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde”.

Joh. 3:16-17

We kunnen Gods boodschap van verlossing in de sterrenbeelden en door de sterrennamen heen herkennen. Als wij ons verwonderen over de grootsheid van het universum heeft dit maar één doel, namelijk om de nog veel grotere Schepper van dit universum, die dit alles gemaakt heeft, te aanbidden.

Gods grootheid is ontzagwekkend onbevattelijk voor ons als mensen, en toch is Hij niet een God die ver van ons afstaat, integendeel Hij heeft ons geschapen en wil als Hemelse Vader ons als kinderen aannemen. God wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Hij wil het beste voor ieder mens.

“Zo waar Ik leef spreekt God de Heer, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël”. Ezech. 33:11

Soekot is een feest van Gods beschermende aanwezigheid, een God die dichtbij ons is, dat is iets om bij stil te staan. Onze dagen vliegen voorbij en we hebben vaak niet door dat wij volkomen afhankelijk van God zijn.

Jaren geleden zag ik op de televisie een tafeltje met daarop een kom met een goudvis. Op de kom was een briefje geplakt: *“ik heb géén water nodig”*. Voorbijgangers moesten lachen en reageerden daarop met: *“die vis kan niet zonder water want dan gaat ie dood”*. De tekst op het briefje geeft treffend weer hoe veel mensen over God denken. Zoals de vis het water niet ziet waar hij in zwemt, zo zeggen sommige mensen *“Ik zie God niet, dus heb ik Hem niet nodig”*.

Waar in zien wij Gods aanwezigheid? In de schepping om ons heen, de sterrenhemel, de prachtige natuur, de liefde, het pasgeboren leven, teveel om op te noemen, in alle goede ding-

en die er gelukkig nog in deze gebroken wereld zijn, daar zien we de aanwezigheid van God. Al het goede komt van Hem.

“Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer”. Jak. 1:17

Soekot, een tijd om te beseffen dat we God nodig hebben. Als mens willen we onze eigen weg gaan. We willen ons niet binden maar ons losmaken, zodat we vrij zijn.

In Amerika wordt ieder jaar “Onafhankelijkheidsdag” gevierd. De Amerikanen vieren dan dat ze zich hebben losgemaakt van Groot Brittanië, omdat ze veel belasting moesten betalen. Meestal is er wel een reden waarom we ons los willen maken, want niet iedereen heeft het goed met ons voor.

Met Soekot vieren we echter het tegenovergestelde: Soekot is het “Afhankelijkheidsfeest”. Israël staat stil bij het feit dat zij afhankelijk waren van God die hen als een liefdevolle Vader door de woestijn leidde, hen voedde met het manna, hen liet drinken uit de rots en hen beschermde met Zijn wolkkolom. Zo staan ook wij stil bij onze afhankelijkheid van God. Alles wat wij hebben, ons eten en drinken, komt oorspronkelijk van onze liefdevolle Vader.

God is heel anders dan de mensen. Als mensen iets geven verwachten ze meestal wat terug, maar Gods liefde is voor iedereen, zoals we ook gezien hebben in de betekenis van de wilgentakken die bij de loelaf horen.

Soekot een feest voor alle volken, God nodigt iedereen uit. Maar God vraagt ons wel Zijn weg van liefde te gaan, die weg leert Hij ons vanuit Zijn Woord. De wereld moet door licht, liefde en waarheid worden opgebouwd, pas dan is er veiligheid. Dan kun je veilig in een soeka wonen waar je geen slot op je deur nodig hebt, en je nergens bang voor hoeft te zijn. Zover is het nu nog niet in deze wereld.

Van de bijbelse feesten, zijn de lentefeesten bij de eerste komst van de Messias in vervulling gegaan.

- Pesach - feest van het ongezuurde brood, de bevrijding door het bloed van het plaatsvervangende lam is door Jesjoea vervuld.
- Het feest van de eerstelingenooft is ook door Hem vervuld, als eersteling der opstanding.
- Met Shavoet schreef God Zijn Torah door de kracht van Zijn Geest in onze harten, ook dat feest is in vervulling gegaan.

Bij zijn tweede komst zullen de resterende herfstfeesten ook in vervulling gaan.

- Rosh Hashanah - Bazuinenfeest: de laatste bazuin klinkt bij de opstanding der doden.
- Jom kippoer - grote verzoendag: Israël wordt met de Messias verzoend.
- Soekot: God zal bij de mensen wonen. Dat is het toekomstige Soekotfeest dat ons te wachten staat.

Straks komt Jesjoea terug om Israël te bevrijden van alle vijandige volken die op dat moment in een oorlog Israël willen vernietigen. Na dit oordeel over de volken zal Jesjoea als Koning der koningen heersen en zal God de Vader bij de mensen wonen. De schepping wordt weer een paradijs, mens en dier zullen weer in harmonie samen leven, géén ziekte, geen dood, géén oorlog, géén verdriet maar een volkomen shalom in heel Gods schepping, God zal alle tranen van de ogen afwissen.

“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent (tabernakel) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet”.

openb. 21:3-6

God de Vader heeft Zijn levensbron gegeven. Israël heeft tijdens de woestijnreis 40 jaar uit de levensbron gedronken, de steenrots die met het volk meeging, zonder dat ze wisten dat het de Messias was.

“want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Messias”. 1 Cor. 10:4

In de tijd van de tempel vond tijdens Soekot de waterceremonie plaats. Iedere dag daalde een priester met een gouden kruik vanaf de tempel af naar de put van Siloam, daar schepte hij water. Tijdens het putten zongen de mensen *“Baruch haba b’shem Adonai”* - Gezegend is Hij die komt in de naam van God. Weer aangekomen bij de tempel bracht de priester het water naar het altaar en goot het daar uit, tegelijk met een andere priester die een zilveren kruik met wijn uitgoot. Het water en de wijn op het altaar kunnen we als beeld zien van de Messias die Zijn leven als plaatsvervangend offer heeft afgelegd.

“maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit”. Joh. 19:34

Het uitgieten tegen het altaar werd met zang begeleid: *“Oeseav’tem majiem be’sasson mimma’ainei ha’Jesjoea”* - dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen der verlossing”. Jesjoea betekent verlossing en waarschijnlijk is dit het moment dat Jesjoea luid roept:

“als iemand dorst heeft, kom tot Mij en drink”

Joh. 7:37

Jesjoea nodigt iedereen uit om deel te hebben aan het eeuwige leven. Na Soekot breekt de regentijd aan, de vroege regens komen over het land en geven het dorstige land verlichting na de warme zomer. De meren vullen zich weer en straks in het voorjaar onstaat het nieuwe leven in overvloed. Jesjoea geeft ons allen het levende water van zijn Geest.

Kom en drink en vier Gods feest met vreugde, tot eer van de Vader die ons allen liefheeft.

Allen een gezegende Sjabbat
en vreugdevol feest toegewenst