



Metsorá 5777 - Melaatse.

Leviticus - Wajikrá 14 : 1 - 15 : 33.

2 Kon. 7 : 3 - 20 en Matt. 23 : 16 - 24 : 2, 30 - 31.

Gedachte voor de week:

Rabbi Jehosjoea ben Levi ontmoette Elia, staande bij het graf van Rabbi Sjimon bar Jochai. Hij vroeg... Elia: "Wanneer zal de Messias komen?" "Ga het hem vragen," antwoordde Elia. "Waar is en zit hij?" vroeg Rabbi Jehosjoea. "Bij de ingang van de stad Rome," antwoordde Elia. "Hoe herken ik hem?" vroeg Rabbi Jehosjoea. Elia antwoordde: "Hij zit onder de arme melaatsen, bij allen de wonden te verbinden ..." (b.Sanhedrin 98a)

Commentaar:

Deze week draagt de sidra als titel Metzora, een woord dat betekent melaatse. Het bevat de wetten en rituelen voor de Levitische reiniging van iemand die van de gevreesde ziekte lepra hersteld is. Het Bijbelse lepra is niet dezelfde ziekte die vandaag lepra genoemd wordt, (zie de uitgebreide parasja van de vorige week, geschreven door Roelof Fokkema) maar het deelt een aantal overeenkomsten. Wat meer is, overeenkomstig Gods Thora, Bijbelse lepra opdoen maakte iemand Levitisch onrein. Zijn onreinheid verhinderde de melaatse van deelname aan de tempel rituelen; hij kon niet van de offers eten, en hij was verplicht om buiten de gemeenschap te leven. Van alle traditionele titels en namen die het traditionele Jodendom aan de Messias toekende, is een van de vreemdste de Talmoedische titel, "de Melaatse Messiah." De titel is afgeleid van Jesaja 53:4, waar staat: "Zeker, hij nam onze zwakheden en onze smarten op, maar wij beschouwden hem door God getroffen, door hem geslagen en vernederd." Bij het lezen van de profetie van Jesaja 53, begrepen ten minste een aantal wijzen het daarin beschreven lijdende dienaar karakter als dat dit over de Messias ging. Zij interpreteerden de woorden "hij nam onze zwakheden" als naar lepra verwijzend.

En de rabbijnen zeggen: "[De naam van de Messias] is de Melaatse van het Studiehuis, zoals gezegd is:" Zeker nam hij onze zwakheden en onze smarten op, maar wij beschouwden hem door God getroffen, door Hem geslagen, en vernederd. ""(Sanhedrin 98b)

Misschien is dit één reden waarom de bediening van de Meester zich vaak richtte op de genezing van melaatsen. In Mat.10:8, vertelt hij zijn discipelen dat zieken genezen en melaatsen reinigen, tekenen van het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen zijn. Wanneer Yeshua melaatsen genas, droeg Hij hen op om te gaan en de offers te overhandigen die in de Thora voor hun rituele reiniging zijn voorgeschreven. Aan de ene kant, was Bijbelse lepra een echte ziekte, een angstaanjagende aandoening die gelijk stond met een soort van wandelende dode. Aan de andere kant kan Bijbelse lepra worden opgevat als een prototype voor alle menselijke ziekte en sterfelijkheid. Het kan geestelijk worden opgevat als het verval van ons menselijke vlees. In alle bovenstaande gevallen, biedt Yeshua de oplossing. Hij is de lijdende dienaar van de Jesaja passage. Door Zijn bediening, vervulde Hij deze passage precies zoals de Talmoed het interpreteert. Hij nam de onreinheid van de menselijke toestand op om te genezen. Zo staat het geschreven in Jesaja: "Maar hij werd om onze overtredingen doorboord hij werd om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden." (Jesaja 53:5) *

Uit de profetenlezing:

De haftora van deze week is het verhaal van vier mannen die melaats zijn, een huidziekte door zonden veroorzaakt - en één van de belangrijkste thema's van de parasja van deze week.

De achtergrond van de haftorah: Koning Benhadad van Syrië belegerde Samaria (het noordelijke koninkrijk van Israël). Dit resulteerde in een catastrofale hongersnood en dat bij velen tot kannibalisme leidde. Koning Jehoram van Israël wilde de profeet Elisa ter dood brengen, overwegende dat zijn gebeden de gehele tragedie hadden kunnen voorkomen. Elisa verzekerde de koning: "Zo heeft G'd gezegd: 'Morgen om deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel'". Eén van de ambtenaren van de koning, die daarbij aanwezig was, zei spottend: "Zie, al maakt G'd sluizen in de hemel - hoe zou dit kunnen gebeuren?" Elisa antwoordde: "Zie, u zult het met uw eigen ogen zien, maar er niet van eten."

Nu waren er vier mannen die aan melaatsheid leden, en in quarantaine buiten de stad woonden. Ook zij waren hongerig en slachtoffers van de hongersnood. Zij besloten het vijandelijk kamp te benaderen om naar eten te bedelen. Ze vonden echter het legerkamp verlaten. Want G'd had het Syrische leger namelijk het geluid laten horen van strijdagens, het geluid van paarden en het geluid van een groot leger. En zij zeiden tot elkaar: "Zie, de koning Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren gehoord om ons aan te vallen." Het hele vijandige leger vluchtte, met achterlating van hun tenten, paarden, ezels en alle voorzieningen.

De vier mannen gingen naar de stad en meldden hun bevindingen aan de poortwachters die op hun beurt koning Jehoram in kennis stelden. Hoewel men aanvankelijk denkt dat dit een hinderlaag was, stuurde de koning boodschappers die het wonder bevestigden. Toen ging het volk de stad uit en plunderden het vijandelijke kamp, waardoor de hongersnood werd beëindigd en de profetie van Elisa werd vervuld.

En wat gebeurde er met de ambtenaar? De koning had hem aangesteld over de poorten van de stad, maar het volk vertrapte hem in de poort zodat hij stierf - nadat hij de vervulling van de woorden van de profeet had gezien.

Bron: Haftorah in a Nutshell - Malben, studiecentrum voor Noachieten.

* First fruits of Zion.

Shabbat Shalom.