



Sjemini 5777 - de 'Achtste' dag.

Leviticus - Wajikrá 9 : 1 - 11 : 47.

2 Samuël 6 : 1 - 7 : 17 en Hebreeën 7 : 1 - 19.

In het kort:

Sjemini – de 8e dag. Op de achtste dag van de inwijding van de Tabernakel verschijnt G'ds Majesteit. Hemels vuur verteert het offer. Twee zonen van Aharon brengen vreemd vuur. HaSjeem (G'd) treft hen. Bedwelmende drank is verboden voor dienstdoende kohaniem (priesters). Dieren met gespleten hoeven, die bovendien herkauwen, zijn rein. Vissen moeten vinnen en schubben hebben. 24 soorten vogels worden verboden. Van insecten mag men slechts 4 soorten sprinkhanen eten.

Commentaar:

De twee zonen van Aharon; Nadaw en Awihoe brachten vreemd vuur.

Een Hemels vuur daalde af om de offers te verteren. Nadaw en Awihoe brachten vreemd vuur. G'ds vuur verteerde Nadaw en Awihoe van binnen. Aharon zwijgt. Twee neven verwijderen de lichamelijke overschotten. Kohaniem mogen geen lang haar of gescheurde kleren dragen. Tijdens de dienst mochten zij het Misjkan niet verlaten. Dronkenschap is uit den boze. Nadaw en Awihoe gingen niet mee in de ware bedoeling van het Jodendom. G'd wilde wonen temidden van het Joodse volk. De heiligheid zou afdalen naar de aarde. Nadaw en Awihoe gingen juist de tegenovergestelde richting, van beneden naar boven. Daarom trouwden zij ook niet omdat ze zich niet wilden verlagen tot een huwelijk en ook geen nesjommes op de wereld wilden laten afdalen. Dit zou daling betekenen. Zij zochten juist stijging.

Verheffing van het aardse.

Ze weigerden hun handen en voeten te wassen voor de Tempeldienst omdat dit het symbool is van het heilige* en zuivere* van het aardse doen en laten. Zij droegen geen priesterkleding omdat een profeet in hoogste staat van extase juist de neiging heeft om zich los te maken van alle aardse beperkingen. Religieuze gevoelens ontsproten uit hun binnenste. Een hoge vorm van inspiratie; maar net als vuur moet dat geleid en getemd worden om niet tot excessen en foute richtingen te vervallen. Dát was het vreemde vuur, dat ze brachten op het altaar. Enthousiasme is goed maar moet evenals vuur in goede banen geleid worden. Vuur is een verwoestend element als het niet in de hand wordt gehouden. Zo ook religieus enthousiasme. Mooi maar gevaarlijk. Zij waren zo vervuld van hogere vervoering dat ze van extase stierven. Ondanks hun goede intenties daalde er een vuur uit de Hemel neer, dat alleen hun ziel verteerde maar hun lichaam intact liet.

Mosje draagt Aharon, Elazar en Itamar op om van de offers te eten.

Direct na deze treurige episode volgt een verbod op sterke drank in de Tempel, het Beet-HaMikdasj: "Wijn of bedwelmende drank zult u niet drinken, u en met u uw zonen, wanneer u de Tent der samenkomst binnengaat – een instelling voor uw nageslachten – en om te onderscheiden tussen het gewijde en het ongewijde, tussen het onreine en het reine"(10:9)

Een andere invalshoek:

Het bestuderen van Tora vereist een zoeken in de Schriften.

Leviticus 10:16 zegt: "Moses zocht zorgvuldig naar de bok van het zondoffer, en ziet, hij was verbrand!" De woorden "zocht zorgvuldig" vertalen het Hebreeuwse werkwoord darash (דרש). Darash betekent "zoeken." Het vers herhaalt in het Hebreeuws het werkwoord darash om een zorgvuldig onderzoek aan te geven. Er staat: "darosh darash," letterlijk: "zoekend, zocht hij" Hetzelfde woord geldt voor het bestuderen van de Tora. Zo wordt een korte lering over Tora soms een derashah genoemd, en een traditionele interpretatie van de Tora wordt een midrash (מדרש) genoemd. Midrash komt van hetzelfde woord, nl. "zoeken." Het bestuderen van Tora vereist dat men de Schriften doorzoekt.

De Tora gebiedt ons eigenlijk om de Tora te bestuderen. Deuteronomium 6:7 zegt: "Herhalen zul je ze voor je zonen-en-dochters en daarin spreken, - als je zit in je huis en als je gaat over de weg, als je neerlegt en als je opstaat! (Naardense)"

De wijzen leggen uit dat dit ons gebiedt om Tora te bestuderen, omdat men de Tora eerst bestuderen moet om te kunnen onderwijzen. Men moet de Tora doorzoeken, bestuderen en bespreken, thuis en onderweg, 's avonds en 's morgens.

De Meester herhaalde dit gebod om de Tora te doorzoeken toen Hij de Farizeeën in Johannes 5:39 bestrafte, zeggende: "ge onderzoekt de Schriften, omdat gij meent daarin eeuwigheids-leven te hebben, en juist die zijn het die over mij getuigen" (Naardense). De Griekse tekst van Johannes 5:39 kan ook in de gebiedende wijs gelezen worden: "Onderzoek de Schriften ijverig. In hen heb je het eeuwige leven, want het zijn deze, die over Mij getuigen." Als we ijverig in de Tora zoeken, komen we Messias tegen.

De meeste gedrukte edities van de Tora bevatten een masoretische opmerking over Leviticus 10:16 waarin staat dat deze twee Hebreeuwse woorden - darosh, darash - exacte halverwege staan van al de woorden van de Tora. Dat wil zeggen dat als iemand begint met het laatste Hebreeuwse woord van de Tora en woord voor woord begint terug te tellen, en een ander begint gelijktijdig met het eerste Hebreeuwse woord en telt zo verder, ze elkaar bij het exacte midden zouden ontmoeten, in Leviticus 10:16, waar staat: "darosh, darash." Precies in het midden van de Tora staan de woorden "Zoekt, zoekt!" Dezelfde woorden kunnen ook vertaald worden als: "Studeer, studeer!"

Deze twee woorden zijn het exacte halfweg merkteken van de woorden van de Tora. Dit is om ons te leren dat de hele Tora om voortdurend onderzoek draait. Men moet nooit stoppen met studeren en naar een steeds dieper en breder begrip van de Tora streven. (Degel Machaneh Ephraim)

* De wassingen zijn ritueel en duiden op een onderscheid maken tussen, 'gewoon en gewijd'.

Bronnen: NIK, First fruits of Zion, Beit Nitzachon.

Shabbat Shalom. *Rinze.*