



Choekat 5777 - Verordening. Numeri - Bemidbar 19 : 1 - 22 : 1. Richteren 11 : 1 - 33 en Johannes 3 : 10 - 21.

Lezing:

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron:

Dit is de wetsverordening die de HEERE geboden heeft: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is. U moet die aan de priester Eleazar geven, en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp, en haar voor zijn ogen slachten. En de priester Eleazar moet met zijn vinger een deel van haar bloed nemen, en hij moet een deel van haar bloed zeven keer in de richting van de voorkant van de tent van ontmoeting sprenkelen. Men moet de koe voor zijn ogen verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed, met haar mest, moet men verbranden.

De priester moet cederhout, hysop en karmozijn nemen, en moet dat midden in de brandende koe werpen. Dan moet de priester zijn kleding wassen, en zijn lichaam met water wassen, en daarna het kamp in gaan, en de priester is tot de avond onrein. Ook hij die haar verbrand heeft, moet zijn kleren met water wassen en zijn lichaam met water wassen, en hij is tot de avond onrein. En iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en buiten het kamp op een reine plaats wegleggen. Die as is voor de gemeenschap van de Israëlieten om te bewaren, bestemd voor reinigingswater. Het is een middel tot ontzondiging.

Hij die de as van de koe verzameld heeft, moet zijn kleren wassen, en hij is tot de avond onrein. Dit is voor de Israëlieten, en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft, tot een eeuwige verordening. Wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook, aanraakt, die is zeven dagen onrein. Op de derde dag moet hij zichzelf met water ontzondigen, dan is hij op de zevende dag rein. Als hij zich echter op de derde dag niet ontzondigt, is hij op de zevende dag niet rein. Ieder die een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven is, aanraakt, en zich niet ontzondigd heeft, die verontreinigt de tabernakel van de HEERE. Daarom moet die persoon uit Israël uitgeroeid worden. Omdat het reinigingswater niet op hem gesprenkeld is, is hij onrein en zijn onreinheid is nog in hem. (Num.19:1-13) HSV.

Commentaar: 'Het overwinnen van de onzuiverheid van de dood'.

Met de as van de rode koe is het mogelijk rein te worden na contact met een dode.

De dood is geen onderdeel van de schepping, de tweeheid van dood tegenover leven werd pas concreet toen de mens G'ds geboden los liet en eigen keuzes maakte, (al dan niet ingefluisterd door satan), los van het G'ddelijk bewustzijn. Dus in de dood is het G'ddelijke bewustzijn niet aanwezig. De dood wordt dan ook gezien als de grootst mogelijke vorm van onzuiverheid en nogmaals de dood is geen onderdeel van G'ds schepping maar kwam als een gevolg van de mens die de inzettingen van de Eeuwige onze G'd en daardoor ook G'd zelf, losliet.

Dood is een tegenstelling van heiligheid, want G'd zelf is de herkomst, de bron en de vitaliteit van het leven. Daarom brengt elk contact met de dood of een potentiële dood een rituele onzuiverheid teweeg en het weert iemand van het binnengaan van de Tabernakel of later, de Tempel. Het weert iemand van de sfeer van heiligheid.

Door geconfronteerd te worden met de dood, worden we blootgesteld aan de wanorde die tegen G'd ingaat en de (tegen)natuurlijke realiteit dat alles onderhevig is aan verval en sterfelijk is. Die wet geeft richting aan vergetelheid en de zinloosheid van het leven, aan een ontaarding van al wat leven is. Dit depressieve wereldbeeld is compleet het tegenovergestelde van onze G'ddelijke opdracht, die juist impliciet aangeeft dat er een doel is in het leven en ons verzekert dat dit niet los staat van verlossing. Pas na de verlossing beantwoordt ons leven werkelijk aan zijn doel.

Gedachte voor de week:

De schrijver van het boek Hebrreeën vermeldt het nadrukkelijk in de as van de rode vaars. Wat meer is, hij kent er werkzaamheid aan toe t.a.v. het reinigen van het vlees. De passage vergelijkt het bloed van de Messias met de as van de rode vaars. Als de as van de rode vaars aan de buitenkant (het vlees) effect heeft, hoeveel te meer heeft dan het bloed van de Messias uitwerking op de zondige binnenkant (het geweten).

Commentaar:

Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een vaars, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Messias, die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan G'd geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende G'd te dienen! (Hebreeën 9:13-14)

"Wie verordende dat? Was het niet ... [G'd zelf]? We hebben geleerd dat alle mensen die betrokken zijn bij de bereiding van het water van de as van de rode vaars, van begin tot eind, hun kleding verontreinigen, terwijl de Vaars zelf kleding ritueel schoon maakt. De Heilige, gezegend is Hij, zegt: 'Ik heb een statuut neergelegd, ik heb een decreet uitgevaardigd! U kunt Mijn decreet niet overtreden.' "(Numeri Rabba 19:1)

Dat is de paradox van de zuivering. Hoewel de priester en de mannen die hem hielpen een reinigingsritueel aan het verrichten waren, werden ze zelf op een of andere manier onzuiver gemaakt. De paradox van de zuivering is dat degene die de zuivering uitvoert onrein wordt. Iedereen die bij de bereiding van de as van de rode vaars of in de besprenkeling van de as en het water betrokken is, wordt onrein. Zo ook, werd de Meester onrein om ons te reinigen. Om ons te bevrijden van de dood, stierf Hij. Jeshua nam de vloek op Zich. Hij werd dood voor ons, opdat wij van de dood zouden worden bevrijd. Niets is zo verontreinigend als een dood lichaam. Jeshua deed sterfelijke onreinheid aan door zijn geboorte als mens. Hij deed de menselijke onreinheid aan door zijn bediening van genezing in ons midden. Hij deed de onreinheid, de ongerechtigheid, de overtreding en zonde van Israël aan om ons te reinigen.

Hij nam de dood zelf – de meest verontreinigende bron van onreinheid – (deze brengt namelijk scheiding aan tussen de mens en G'd), aan om ons te reinigen.

Net als die welke dienen in de reiniging van de dood, onrein worden, zo werd ook de Meester Jeshua, onrein gemaakt, zelfs de verontreinigende onzuiverheid van de dood zelf overnemend, om ons van zonde en dood te reinigen.

Bronnen: bewerkingen van artikelen uit: Beth HaMidrash en First fruits of Zion.

Shabbat Shalom. *Rinze.*