



## Matót - Stammen en Mas'ée - Tochten 5777.

Numeri 30 : 2 - 36 : 13.

Jeremia 2 : 4 - 28 en Handelingen 9 : 1 - 22 en Jakobus 4 : 1 - 12.

### Gedachte voor de week:

De Torah leert ons dat de dochters van Zelofehad (Num 27) hun deel van het eerstgeboorterecht hadden geclaimd. Dit toont ons dat zelfs vóór de verovering, het land van Israël werd beschouwd alsof het al in het bezit van Israël was. (B. Bava Batra 119a)

### Commentaar:

Ze zeiden: "Als we nu genade gevonden hebben in uw ogen, laat dit land aan uw knechten als bezitting worden gegeven; voer ons niet mee naar de overkant van de Jordaan." (Numeri 32:5)

Als Israël zich klaar maakte om de Jordaan over te steken om het Beloofde Land in te nemen, verzochten de stammen Ruben en Gad en Manasse, Mozes om het Transjordaanse grondgebied van de Amorieten, in bezit te mogen nemen. Dit waren de gebieden die door Israël in de oorlog met Sihon en Og veroverd waren, zoals beschreven in Numeri 21. Hoewel het Transjordaanse land niet binnen de grenzen van het eigenlijke Beloofde Land lag, waren de drie stammen zeer tevreden met de rijke weilanden van Basan en Gilead. Het was een aantrekkelijke plek voor hen om zich te vestigen met hun kudden.

Mozes was echter bang dat de drie stammen zouden weigeren verder te helpen bij de verovering van het Beloofde Land. De stammen verzekerden hem dat ze de Jordaan zouden oversteken en met hun broers vechten alvorens terug te keren en zich permanent in Transjordanië te vestigen.

De situatie met de drie stammen die zich in Transjordanië vestigen, kan worden vergeleken met de huidige staat Israël. De terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël en de vorming van de moderne staat lijkt zeker een vervulling te zijn van de oude profetieën over het einde van de ballingschap en de terugkeer naar het land. Het is echter een beetje voorbarig. De uiteindelijke inzameling van Israël en de verlossing van het land heeft nog niet plaatsgevonden. De Messias is nog niet gekomen, noch is heel Israël teruggekeerd.

Net als de drie stammen die hun erfdeel grepen voordat Jozua hen in het land had geleid en verdeeld, zo heeft ook de moderne staat Israël z'n greep op de grond gelegd vóór de uiteindelijke verlossing.

Dit is geen slechte zaak, maar het is belangrijk te beseffen dat de huidige staat Israël niet de uiteindelijke vervulling van de profetie is. Het is daarentegen de eerste glimp van die vervulling. Dit feit wordt erkend in het gebed opgesteld door het Opperrabbinat van Israël, waarin de moderne staat alleen als de "eerste glinsterende" van de dageraad van de verlossing wordt genoemd.

De tekst van dat gebed, dat tegenwoordig in synagogen over de hele wereld wordt gebeden, is als volgt:

'Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Beschermers en Verlossers van Israël, zegen de staat Israël die de eerste glinstering van onze bevrijding markeert. Bescherm het onder de vleugels van uw liefde, spreid er uw luifel van vrede over; stuur uw licht en uw waarheid tot haar leiders, ambtenaren en raadgevers, en leidt hen met uw goede raad. O G'd, versterk de verdedigers van ons Heilig Land; verleent hen heil en kroon ze met de overwinning. Vestig vrede in het land, en eeuwige vreugde voor haar inwoners. Vergeet niet onze broeders, het gehele huis van Israël, in al de landen van hun verstrooiing. Laat ze spoedig oprecht naar Sion lopen, de stad, naar Jeruzalem, uw woning, zoals geschreven staat in de Torah van uw knecht Mozes [in Deuteronomium 30:4-5]: "Zelfs als je verstrooid bent in de uiterste delen van de wereld, van daar zal de HEERE, uw G'd, u verzamelen en halen. De HEERE, uw G'd, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezaten, en gij zult het erfelijk bezitten." Verenig ons hart om uw Naam lief te hebben en te vereren, en om alle voorschriften van de Torah na te leven. Schijn in uw glorieuze majesteit over alle inwoners van uw wereld. Laat alles wat ademt, verkondigen: "De HEERE, de G'd van Israël is Koning; Zijn majesteit heerst over alles. Amen.'

Bron: First fruits of Sion.

Shabbat Shalom. *Rinze.*