



**Nasó 5777 - Verheffen.**

**Numeri 4 : 21 - 7 : 89.**

**Richteren 13 : 2 - 25 en Johannes 12 : 20 - 36.**

### **Gezegend zijn en een zegen zijn.**

De bekendste passage uit de afdeling van deze week is ongetwijfeld de *Bircat Cohaniem*, - de priesterzegen, die nog steeds buiten Israël iedere Shabbat en Jom Tov -is feestdag-, en in Israël iedere dag wordt uitgesproken. Deze korte vijftien woorden tellende tekst is majestueus in zijn poëtische taal en erg roerend in de schoonheid van zijn uitdrukking.

Er is een *Midrasj* die zegt: De *Cohaniem -Priesters-* zullen het volk Israël zegenen, net zoals G'd tegen Awraham zei: „En wees een zegen” (*Bereisjiet* 12:2). Onze geleerden verbinden de zegen van de *Priesters* met G'ds belofte aan Awraham, vele jaren eerder, en onderstrepen daarmee de ware betekenis en essentie van een zegen. Want de vraag is vaak gesteld: Hoe kan een mens zijn medemens zegenen? Waarom, inderdaad, verkoos G'd om de *Priesters* op te dragen ons te zegenen wanneer het voor de Almachtige zoveel eenvoudiger was geweest om ons direct te zegenen?

Men zou ook kunnen vragen betreffende de zinsnede die gebruikt werd bij Awraham: Hoe *wordt* men een zegen? Misschien kunnen al deze vragen met een enkele gedachte worden beantwoord. Inderdaad, alleen G'd kan zegen brengen over de mensheid, maar het is de mens zelf, die door zijn gedrag en houding - door een voorbeeld te stellen gedurende zijn gehele leven - fungeert als een rolmodel voor anderen en daarbij de mensheid leert wat een *beracha -zegenspreuk-* werkelijk betekent. Vanaf de tijd van Awraham waarderen wij wat een wijs man ooit eens zo beknopt zei: „Mensen hebben meer behoefte aan rolmodellen dan aan kritiek.” Het opvoedkundig systeem, en dat geldt voor jong en oud, wordt het best gediend, niet door lezingen en lessen, niet door vermaningen en prediking, maar door de aanwezigheid van een mens die door zijn houding en gedrag de goede kwaliteiten en eigenschappen die een mens kan bereiken, toont.

Wanneer vooraanstaande mensen succes hebben met wat zij anderen leren door hun eigen gedrag, dan zijn zij inderdaad zelf een zegen *geworden*. Dit is wat G'd bedoelde toen hij tegen Awraham zei: „Wees een zegen.” (*Bereisjiet* 12:2)

Rabbijn Samson Raphael Hirsch gaf op dit vers het wijze commentaar, dat waar alle andere mensen ernaar streven om gezegend te worden, Awraham verteld werd zelf een zegen te zijn. Men hoeft hier niet lang over na te denken om het grote verschil te begrijpen dat bestaat tussen deze twee benaderingen van het leven.

De *Priesters* werden primair belast met de taak van leraar. „Want de lippen van de Cohen zullen de kennis bewaken, en men zal Tora zoeken uit hun mond” (*Malachi* 2:7).

Deze taak konden zij het best vervullen door hun eigen karakter en gedrag te ontwikkelen, zodat zij anderen konden leren door iedere handeling en daad die zij stelden. Dat zou hun grootste zegen zijn. Zeker, wanneer zij het volk zegenden door middel van de schitterende bede die hen door G'd was opgedragen, dan inspireerden zij het volk en bezielde hen met een gevoel van liefde en toewijding voor G'd en elkaar. Maar de voornaamste zegen zou gelijk zijn aan die van Awraham - dat wil zeggen dat zijzelf, in hun dagelijks gedrag en houding, de *Priesterzegen* zouden concretiseren.

Hetzelfde geldt voor wat onze geleerden zeggen over de bekende zin: „En je zult Hasjem, de HEERE je G'd, liefhebben.” Daarover vertellen zij dat dit niet betekent dat wij alleen maar G'd moeten liefhebben, maar „zorg er voor dat G'd's naam geliefd wordt door jouw gedrag” (Babylonische Talmoed, Traktaat Joma 86a).

Met andere woorden: Wanneer een mens die de ware G'd van Israël dient, eerlijk is, fatsoenlijk en aardig, dan zorgt hij ervoor dat de mensheid de HEERE onze G'd kan en mogelijk zal liefhebben, die deze gelovige geleerd heeft de persoon te zijn die hij is.

Laten wij hier eindigen met dit mooie commentaar van Sifri, op de middelste zin van de priesterzegen: *Jaëer Hasjem panav elecha* (Moge Hasjem Zijn gelaat op jou doen schijnen). Hij zegt daarover het volgende: „Moge Hij je ogen verlichten, met het licht van de \**Sjechina*. Moge het vuur van de profetie branden in de zielen van je kinderen. Moge het licht van de Tora in je huis schijnen.” Dit vat de bedoeling en betekenis van de *Bircat Cohaniem -Priesterzegen-* het best samen.

\**Sjechina* = G'ddelijke aanwezigheid.

Om aanvullend te lezen en te overdenken: 1 Korintiërs 11:1 en Efeze 5:1-2.

(\*) *Bron; Rabbijn Raphael Pelcovitz, uit een Uitgave: Zwi Goldberg – Netanya – Israël. Met de nodige aanpassingen aan de tekst door ondergetekende.*

Shabbat Shalom. *Rinze.*