



Ha'azinoe - Luisteren 5778.

Deuteronomium 32 : 1 - 52.

2 Sam.22 :1-51 en Rom.10:17-11:12, 12:19, 15:9-10

Veel gelovigen gedragen zich zoals de dwaze tuinman. Zij hangen geloof in de Messias aan en ontdekken een relatie met G'd, maar ze voeden dat geloof en die relatie niet door het regelmatig te begieten met de studie van het Woord.

Onze ziekten begieten.

Mozes vergeleek het volk van Israël met het gras en de Thora, die hij hen had onderwezen met leven gevend water. Mozes bad dat zijn lering voor Israël zou zijn als regen en dauw, dat het gras en de vegetatie bevochtigt: "Laat mijn lering druppelen als de regen, mijn rede sijpelen als de dauw, zoals de druppels op het verse gras en de buien op de kruid" (Deuteronomium 32:2).

De apostel Paulus gebruikte dezelfde metafoor in 1 Korintiërs 3. Omdat hij de eerste was die de Korinthische gelovigen het levende evangelie bracht, vergeleek hij zichzelf met een man die zaadjes plant. Omdat zijn collega Apollos onderwijs aan de Korintiërs had gebracht, vergeleek Paulus Apollos met iemand die het zaad begiet: Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar G'd veroorzaakte de groei. Zo is dan noch hij die plant, noch degene die begiet iets, maar G'd die de groei veroorzaakt. (1 Korintiërs 3:6-7)

We moeten dagelijks worden besproeid met de lering van G'ds Woord.

Denk aan het verhaal van een dwaze tuinman. In het voorjaar plantte hij een aantal zaden en besproeide ze. Hij was blij toen ze begonnen te groeien, en hij veronderstelde dat hij gewoon kon wachten op de oogst. Hij dacht er niet meer aan de jonge planten nog water te geven. "Ik heb ze immers al besproeid," zei hij bij zichzelf. De planten verschrompelden en stierven.

Veel gelovigen gedragen zich zoals de dwaze tuinman. Zij hangen geloof in de Messias aan en ontdekken een relatie met G'd, maar ze voeden dat geloof en die relatie niet door het regelmatig te begieten met de studie van het Woord. Om succesvolle levens van het geloof te leven, moeten we op een regelmatige, dagelijkse basis drinken van het water van de Bijbel.

Een ander voorbeeld: Denk aan de discipline die nodig is om een zwarte band in gevechtssporten te behalen. Hoe verkrijgt je een zwarte band in karate? Het vereist regelmatig lessen volgen, dagelijks oefenen, en slagen in bepaalde tests. Denk je echt dat het gemakkelijker is om een gelovige en een discipel van de Meester te zijn dan om een zwarte band in karate te behalen?

Net zoals elke vaardigheid die we willen verwerven inzet en een routine van dagelijkse discipline vereist, zo is dat ook met discipelschap. We moeten tijd doorbrengen in gebed, goede daden verrichten, en op een regelmatige basis onze Bijbel lezen en bestuderen; niet een keer in de zoveel tijd. Zou iemand die zijn karate vaardigheden zo regelmatig oefent als jij je Bijbel leest, ooit één enkele band vooruit komen?

De Thora van Mozes is als dauw en regen die onze zielen begiet en ons in staat stelt om door te groeien naar geestelijke volwassenheid. (First fruits of Zion)

Rosh Hashana (Lev.23:24-25)

Rosh Hashana is het Joodse nieuwjaarsfeest dat op 1 Tisjri de zevende maand, wordt gevierd.

Afgelopen woensdagavond 20 september 2017 is het nieuwe jaar 5778 begonnen en het feest duurt twee dagen. Deze bijbelse feesten mogen we als gelovigen uit de volken die zich verbonden weten met G'ds volk, in alle ontzag en vreugde mee vieren.

Men herdenkt deze twee dagen als was het één dag. Dit is de dag waarop G'd de wereld geschapen heeft en daarom krijgt deze dag een sterk accent van G'ds Koningschap over de wereld. Aan Lev.23:24 en Num.29:1 worden in de Hebreeuwse grondtekst de woorden Yom Teruah (dag van het shofarblazen) en Yom Ha-Zikkaron (dag van de gedachtenis) ontleend. Ook wordt deze dag Yom Ha-Din (dag van het gericht) genoemd. G'd als Koning is ook Rechter over Zijn volk en over de wereld. Voor de heiden volken is Nieuwjaar een luidruchtig feest; voor de Joden is Rosh Hashanah een dag van inkeer, van gedenken.

Rosh Hashana is een dag van verantwoording: elke Jood is verantwoordelijk voor zichzelf en voor geheel Israël, en gans Israël is verantwoordelijk voor de wereld. De Joden zijn veel minder individualistisch ingesteld dan wij. Zij beleven alles als groep, als volk. De bijbel is heel vaak een boek voor een gemeenschap en niet zozeer voor het individu (ook wel natuurlijk, maar niet alleen). Als we meer oog krijgen voor het welzijn van de groep (gemeente, volk, wereld), dan zien we iets van G'ds hart voor volken en worden we verruimd in ons denken.

We moeten en mogen, beseffen dat we niet alleen schepsel, maar tevens drager van de schepping zijn, en niet alleen partner in de grote worsteling om menselijkheid, maar ook plaatsvervanger zijn, om zelf bevrijdend en reddend op te treden. Daarom kunnen de 10 ontzagwekkende dagen die volgen op Rosh Hashana dagen, van vreugde worden.

Op Rosh Hashana roept G'd Zijn volk ter verantwoording en daarom zijn de dagen voor Rosh Hashana dagen van bezinning, dagen van Selichot (vergeving). Tijdens de maand Elloel (zesde maand) wordt elke dag, behalve op Sabbath, tijdens het ochtendgebed en avondgebed op de shofar geblazen. Dit wordt voorafgegaan door de lezing van Psalm 27, waarin de angst voor vijanden wordt verlicht door de vurige wens 'in het huis van de Eeuwige te verblijven alle dagen van mijn leven'.

De 10 dagen volgend op Rosh Hashana worden de 'Geduchte Dagen' genoemd, voor het gevoel van het jodendom, de meest beslissende dagen van het jaar.

De Sjofar.

De sjofar is een ramshoorn en in het Hebreeuws wordt het als shin, waf, pé, resh שופר geschreven. De wortel van sjofar is in het Hebreeuws, shin, pé, resh שפר wat "verbeteren" betekend.

Op Rosh Hashana wordt er, voordat de Torahrollen weer in de ark worden gezet, op de shofar geblazen. Het shofarblazen is voor alles een signaal, een opwekking tot inkeer en boetedoening. Het herinnert de Jood aan het komende gericht G'ds. De shofar maakt wakker: denk na over jezelf, hoe heb je je dit jaar ten opzichte van je medemens en G'd gedragen en hoe wil je dat het komende jaar doen? Op Rosh Hashana wordt daarmee een begin gemaakt.

De mens wordt als het ware opnieuw geschapen. De tien dagen die volgen, zijn dagen van inkeer, van terugkeer naar G'd. Het is ook een hulding van G'd, de Schepper en Koning van de wereld.

Shabbat Shalom en Shana Tova oemetoeka ('een goed en een zoet jaar'.) *Rinze.*