



## Wa'etchanán - En ik smeekte 5777.

Deuteronomium 3 : 23 - 7 : 11.

Jesaja 40 : 1 - 26 en Matteüs 23 : 31 - 39.

### In het kort:

Wa'etchanán (en ik smeekte): Mosjé herinnert het volk aan de Openbaring op de berg Sinai, die voor de hele natie bestemd was. Er mag aan de Wet niets toegevoegd of afgenomen worden. Voorschriften moeten iedere generatie opnieuw overgedragen worden. Mosjé geeft een overzicht van de Tien Geboden en draagt op de Wet strikt na te leven: hebt ontzag voor G'd. Mosjé onderwijst Sjema, de centrale gedachte dat er slecht één G'd is. Bezondig je niet aan G'ds verboden, ga geen huwelijken aan met de inwoners van het Land en vernietig hun afgodische hoogten. Want de Bné Jisraëel zijn aan HaSjeem gewijd, ze mogen niet spiritueel vervallen en hun bijzondere opdracht vergeten. Mosjé voorspelt dat de Bné Jisraëel tot zonden zullen vervallen en dan verstrooid zullen worden onder de volkeren, maar uiteindelijk zullen terugkeren.

### Commentaar:

HET GAAT OM MEER DAN ALLEEN LAND.

Als je de woorden van de sidra van deze week leest, kun je bijna je ogen sluiten en je Mozes staande voor de mensen inbeelden. Hij is nu oud en hij weet dat hij gaat sterven. Hij zal evenwel niet van ouderdom sterven. Hij zal sterven ten gevolge van zijn eigen daad van ongehoorzaamheid, een ongehoorzaamheid veroorzaakt door het volk dat voor hem staat.

Terwijl we lezen, kunnen we de spanning in zijn stem voelen, maar die spanning is in balans met een grote en diepe liefde voor het volk. Hij weet dat hij het Beloofde Land niet zal ingaan, althans niet nu, maar door het geloof weet hij dat hij op een dag dat wel zal. Ik kan zo voorstellen dat het een lust voor het oog moet zijn, als Mozes wordt opgewekt en zijn voet in het land zet.

Terug naar de Torah portie.

Wat is eigenlijk het grote punt bij het in het Land komen? Waarom heeft Mozes aangedrongen op het houden van de instructies van de Thora tijdens zijn veertig jaren leiderschap? Een deel van het antwoord is te vinden in Deut. 7:6, dat zegt dat Hasjem verlangt dat het volk heilig voor Hem is en een unieke schat voor Hem wil zijn. Maar, is dat alles waar over het gaat? Ik denk het niet!

Om de volheid van het antwoord te zien moeten we een paar hoofdstukken teruggaan. Ga terug en lees Deut. 4:5-8. De Hebreëen moesten de Thora naleven, zodat de volken rondom hen onder de indruk zouden komen van de wijsheid en levensinzicht dat ze hadden. Gewone mensen zouden in wijsheid en inzicht wandelen m.b.t. de manier van leven, die alleen kon komen van iemand die veel wijzer dan zij was. Het houden van de instructies van de Thora zou ze uiteindelijk tot een licht voor de volken maken, om de volken te trekken, zodat de volken een kans zouden hebben om tot de kennis van de G'd van Abraham, Izak en Jakob te komen.

Laten we dit naar vandaag de dag overbrengen. Veel mensen die vandaag rondlopen zeggen dat ze in G'd geloven. In feite zegt de meerderheid in Amerika en Europa dat ze in de Messias geloven, alhoewel daar vandaag de dag vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Waar komt echter de wijsheid en het inzicht van deze mensen vandaan?

Een korte blik op statistieken of zelfs de wanhoop op hun gezichten zegt dat het geloof hen in het leven niet helpt. Het geloof brengt geen rijker, voller leven en meer kleur. In veel opzichten leidt het geloof zonder daden hen tot verdere verwarring en wanhoop.

Thora is ons gegeven om ons te laten uitstijgen boven de voorwaarden van deze wereld. Thora is op vele manieren als de vleugels van een adelaar. Als de stormen en winden van de aarde te fel worden, stijgt een adelaar op en vliegt boven de storm. Hij glijdt op de dezelfde stromingen die anderen hieronder in verwarring brengen.

Heb je ooit een storm meegemaakt en omhoog gekeken naar een vogel duizenden meters in de lucht, die met groot gemak heen en weer glijdt? Als je wordt ingeпоedert met zand dat je wangen prikt en er objecten rondvliegen, keek je even en werd je jaloers op de vogel, vliëgend, niet beïnvloed door aardse omstandigheden.

Naleving van de Torah zal het leven niet perfect maken, maar het zou ons moeten leiden zodat we boven de omstandigheden en voorwaarden van het leven uitstijgen. Het moet anderen die in het midden van stormen verkeren naar ons leven om doen kijken, leven van vrede en kalmte. Het zal hen, na verloop van tijd, er toe leiden om te vragen over deze wijsheid, begrip en vrede, die door geen mens gegeven kan worden, maar enkel van G'd zelf kan komen.

Als de mensen het Land zouden binnengaan zou het niet het aanplakbord bij de Jordaan oversteek zijn met daarop, "Geen G'd, Geen Vrede; kent G'd, kent Vrede", dat mensen naar de Ene Ware G'd zou brengen. Ook niet de sticker op de achterkant van de auto die over hun leven spreekt en waarop "Rechts of Links" staat. En ook geen grote borden vooraan bij de kerk die er speciale opwekking bijeenkomsten en optredens van zangers aankondigen.

Nee, het zouden levens zijn die in bovennatuurlijke wijsheid en begrip geleefd waren die tot mensen zouden spreken die er mee in contact zouden komen.

Een op Torah gebaseerde leven uit geloof en de genade die G'd in de Messias geeft, voorleven was de manier waarop de Eeuwige onze G'd, mensen tot Zich zou brengen.

Is het niet tijd om terug te gaan naar Zijn patroon? En dit geldt voor zowel Jood als voor de gelovigen uit de volken. Terug naar de bron. (Grotendeels ontleend aan: First fruits of Zion)

Mijn zoon, (*dochter*)\* vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeederen.

Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van G'd en mens.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.

Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. (Spreuken 3:3-6)

\* *cursief van mij.*

Shabbat Shalom. *Rinze.*