

## תזריע מצרע

Tazria - 'Zij werd zwanger' & Metsorá - 'Melaatse' 5785.

Leviticus - Wajikrá 12 : 1 - 13 : 59 & Lucas 7:18-35.

Leviticus - Wajikrá 14 : 1 - 15 : 33.

2 Koningen 7: 3-20 & Matteüs 23:16-24:2, 30-31.

### In het kort:

TAZRIA (conceptie en geboorte) en voorschriften voor melaatsheid - tsara'at.

Na de bevalling van een zoon of een dochter wordt de kraamvrouw onrein; ze moet een offer brengen.

Ook wordt uitvoerig 'melaatsheid' (een verkleuring - aandoening) beschreven, die zelfs kleding en gebouwen kan aantasten. Er is daarbij een belangrijke taak voor de koheen (priester) weggelegd bij de beoordeling.

Wie als onrein wordt beschouwd moet de kleren scheuren, het haar niet knippen en buiten de legerplaats wonen.

Als aan kleding bij latere schouwing weer tsara'at wordt vastgesteld, dan moet dat materiaal verbrand worden.

Mocht de aangedane plek met wassen verdwijnen, dan is het voorwerp rein. Wie genezen wordt verklaard van tsara'at moet een offer brengen, al het lichaamshaar afscheren, baden, de kleding wassen en nog zeven dagen wachten alvorens terug te keren naar de legerplaats. Uitvoerig staat de offerprocedure beschreven.

### Een tekst met vragen.

Als je deze tekst in Leviticus betreffende reinheid en melaatsheid leest in onze moderne tijd zal deze ongetwijfeld vragen bij je oproepen en zul je net als ik, je er bijna geen raad mee weten hoe deze plaats te geven. Begrijpelijker wordt het tweede schriftgedeelte uit 2 Koningen 5 welke handelt over de bevelhebber van het Aramese leger, Naäman. Alhoewel toch ook wel een merkwaardige geschiedenis.

### Van aandoening naar genezing.

Maar je moet wel te doen hebben met Naäman, de Syrische commandant die zo'n prominente rol speelt in de haftara dat is de profetenlezing met betrekking tot Tazria.

*'Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de Eeuwige had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat.'* (2 Koningen 5:1).

Wat is dat nu voor beschrijving? Een dappere generaal; geniet het volste vertrouwen van zijn koning – en dan, zegt de tekst – *metsora*. Hij is een leproos. Niet: „Hij heeft lepra”. Eerst kaapt de ziekte je gezondheid en dan neemt het je hele identiteit in gijzeling.

Naäman's identiteit zal echter een uiterlijke en innerlijke transformatie ondergaan – en deze haftara lezing, is het verhaal van deze transformatie.

De profeet Elisha zegt tegen Naäman dat hij zeven keer moet baden in de rivier de Jordaan, daarna zal zijn huid genezen zijn. Hoewel Naäman zichzelf liever had ondergedompeld in zijn 'lokale' rivieren, die van Damascus - de Amana en de Pharpar - slikt hij zijn trots in en baadt in de Jordaan.

Naäman verrijst uit de wateren van de Jordaan met een huid „zo gaaf als van een kind” (2 Koningen 5:14). Dientengevolge geeft hij uiting aan zijn nieuwe geloof:

*'Ik wist wel dat er, afgezien van Die G'd in Jisraël, in de hele wereld geen G'd is'* (2 Koningen 5:15).

Alleen... nou ja, er is een klein puntje.

*'Maar ik hoop dat de Eeuwige mij het volgende zal willen vergeven: wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rimon neer te buigen. Moge de Eeuwige mij dat vergeven.'* (2 Koningen 5:18)

Wat een eerbetuiging aan Naäman's innerlijke elegantie!

Naäman is zich reeds bewust van het effect van een religieuze [rituele] houding. Zijn herstelde, reine huid getuigt van wat religieuze lichaamstaal, zoals jezelf onderdompelen in de Jordaan, teweeg kan brengen.

Wat hij nog moet leren is dat de G'd van Israël in staat is om verder te kijken dan de buitenkant, dat wat alleen maar overduidelijk lijkt.

Hij moet leren dat de G'd van Israël niet alleen kijkt naar wat mensen doen, maar ook naar de intentie erachter. De mens ziet wat er aan de oppervlakte ligt, maar G'd kent het hart.

Zo ook de ziekte 'huidvraat' waar hij net van hersteld was zichtbaar is aan de oppervlakte, ligt er volgens mij een diepere oorzaak aan ten grondslag wat met het innerlijk te maken heeft.

In de midrash = een commentaar Tanchuma Buber op dit gedeelte wordt de oorzaak van zijn ziekte verbonden met het feit dat hij een jong meisje uit Israël gevangen had en tot slavin gemaakt had:

*'De Arameeërs nu waren eens in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd; zij was in dienst van Naämans vrouw.'* (2 Koningen 5:2)

Hier worden uiterlijke daden verbonden met de ziekte 'huidvraat', eigenlijk een uiterlijke consequentie van een innerlijk verkeerde en tegen G'd gerichte houding, deze 'huidvraat' welke ook binnen het volk Israël plaatsvond, strekte zich zelfs uit tot de huizen waarin zij woonden en wordt dan uitgelegd als een gevolg van 'gierigheid'.

Al met al genoeg redenen om de stelling te onderbouwen dat tsara'at geen gewone besmettelijke ziekte is. Bovendien zeggen onze geleerden dat de aandoening momenteel niet voorkomt, juist omdat de reiniging ook niet mogelijk is.

Wat is dan wel de reden voor tsara'at? En nog belangrijker, wat kunnen wij er mee?

### **Nog een reden tot het ontstaan van 'Tsara'at' is: Lashon Hara – kwaad spreken**

Onze geleerden brengen verschillende oorzaken voor tsara'at. De meest bekende oorzaak is 'kwaadspreken', lashon hara in het Ivriet, een *'kwade tong'*. Het bekendste voorbeeld in de Torah is het verhaal van Mirjam, de zus van Mosjé, die op een gegeven moment roddelde over haar broer Mosjé. Mirjam werd gestraft met de ziekte tsara'at en moest een week buiten het kamp van het joodse volk verblijven. Gelukkig hebben ze wel op haar gewacht voor ze verder trokken.

De Torah kent een duidelijk verbod op roddel:

*'Ga niet rond als een roddelaar in je volk... Ik ben G'd jullie G'd.'*

Onze geleerden onderscheiden 3 vormen van 'spreken over een ander'.

a) roddelen. Het is waar en kan positief of neutraal zijn over de ander.

b) kwaad spreken. Het is waar en het is negatief over de ander.

c) laster. Het is niet waar en het is negatief over de ander.

Dit wordt genoemd: een slechte naam naar buiten brengen.

### **De tong als wapen**

Het voert te ver om nu alle details van bovengenoemde drie vormen uit te werken. Het is wel goed om een aantal gedachten rondom 'spreken over een ander' te delen.

Koning Sjelomo - Salomo schrijft in zijn Spreuken: *'Leven en dood is in de hand van de tong.'*

Nu kun je stellen dit gaat wel heel ver maar aan de andere kant houden we graag de ander (in vele gevallen) de spiegel voor om hem of haar op fouten en onvolkomenheden te wijzen.

Soms zou het beter zijn dat die spiegel twee spiegelende zijden zou hebben. Als we dan de neiging zouden hebben om de ander de spiegel voor te houden zouden we tevens onszelf zien.

De naaste als onszelf zien is tevens een gebod door Jeshua gegeven als een van de belangrijkste:

*'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.'* (Markus 12:31).

Bronnen: de Bijbel; Levisson instituut; NIK en een beetje van myself.

Shabbat Shalom. *Rinze.*